

Ja, ik geef me op als vriend

Ik vind het fijn dat er een kerk is in Zuid-Limburg die open staat voor bezoekers en toeristen. Ik help graag deze gemeente in stand te houden. Daarom word ik 'vriend' van de toeristenkern Vaals-Gulpen van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

Naam

Straat

Woonplaats

Email

Telefoon(optioneel)

- als **vriend op afstand** ondersteun ik met € per jaar (min. € 15,-).
Ik ontvang de kerstgroet graag:
 per mail per post
- als **betrokken vriend** ondersteun ik met € per jaar (min. € 25,-).
Ik ontvang driemaal per jaar de nieuwsbrief graag:
 per mail per post
- als **actieve betrokken vriend** ondersteun ik met € (min. € 50,-).
Ik ontvang driemaal per jaar de nieuwsbrief graag
 per mail per post

ik ontvang graag de wekelijkse mail van de predikant. Als u dat tijdens een bepaalde periode wilt, kunt u zich ook later melden bij de heer Reyk van Veen:
ledenadministratie@maasheuvelland.nl

ik denk er over om tijdens mijn vakantie een actieve bijdrage aan het gemeentelven te geven. Hiervoor kan contact met mij worden opgenomen.

ik wil mijn bijdrage Actie Kerkbalans ook deels in deze gemeente opgeven en ontvang graag jaarlijks info over deze actie.

Ik wil **geen vriend worden**. Ik denk er wel over om de kerk te begunstigen door middel van een **legaat of erfstelling**. Graag zou ik hier meer informatie over ontvangen.

Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgesprongen. We nemen u op in onze ledenadministratie als 'vriend' van onze gemeente en gebruiken uw gegevens alleen voor doeleinden die u zelf hebt aangekruist.

U kunt uw aanmelding opsturen naar:
ledenadministratie PGMH
Ceresstraat 228
6291 XZ Vaals

Bankgegevens:
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
IBAN NL 84 RABO 03 7372 4799
o.v.v. 'vriend Vaals-Gulpen'

U kunt het bedrag ook online via iDeal overmaken via onze website: www.maas-heuvelland.nl > webshop > Speciale Acties Vaals-Gulpen



Toeristenkern Vaals-Gulpen

Lieve vakantiegangers, jonge gezinnen,
gepensioneerden, afgestudeerde banenzoekers,
idealisten, rustzoekers, gelovigen, zinzoekers,
levensgenieters, fietsers en wandelaars,

Zuid-Limburg - je zal er maar wonen U ook?

Geniet u net als wij ook zo van het mooie Heuvelland? Hebt u er wel eens aan gedacht om er te komen wonen, een baan te zoeken of een vakantiehuisje te kopen? Midden in de natuur met steden als Maastricht, Aken, Luik en Heerlen op een steenworp afstand. Er zijn volop mogelijkheden om over te komen en te kiezen voor een andere kwaliteit van leven. Permanent of voor een gedeelte van het jaar. De huizenprijzen zijn laag, er zijn voldoende banen en de protestantse kerken zijn volop met vernieuwing bezig en kunnen nieuwe leden goed gebruiken!

Zuid-Limburg – je zal er maar kerken. U ook?



Toeristenkern Vaals-Gulpen

We zien dat jullie graag in Zuid-Limburg komen. Hier vind je rust, ervaar je gastvrijheid, beleef je de natuur en eet je bourgondisch. Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland, waar aandacht is voor landschap, streekproducten en cultuurhistorie.

We merken dat voor velen van jullie 'zin in Limburg' ook samenhangt met 'bezin in Limburg'. Het leven vertraagt zich wat, de dagelijkse hectiek wordt ingeruild voor reflectie, rennen van de ene afspraak naar de andere maakt plaats voor even stilstaan bij de vraag Wie/wat de bron is waaruit je leeft. Tijd voor bezinning en inspiratie.

Het verblijf in Zuid-Limburg is voor u misschien een goed moment voor bezinning waar de kerk een rol in kan spelen. Of biedt de kerk in Zuid-Limburg voor u de gelegenheid om de goede gewoonte van de zondagse kerkgang in stand te houden.

Of het nu tijdens die ene vakantie is of regelmatig als terugkerende vakantiegast: de gemeente rondom de kerken in Vaals en Gulpen heet u van harte welkom!

Zullen we 'vrienden' worden?

Tegelijk hebben we u ook nodig om zo voor u kerk in Zuid-Limburg te zijn. We kunnen en willen dat niet alleen.

Daarom nodigen we u uit om 'vriend' van onze protestantse gemeente te worden. Vriend kan iedereen zijn – je hoeft geen lid van iets te zijn, aan voorwaarden te voldoen of een bepaalde achtergrond te hebben.

Vriend betekent dat je het fijn en belangrijk vindt dat de ander er voor je is – in dit geval: dat wij er voor u zijn. Misschien net die ene vakantie, misschien wel jaarlijks terugkerend.

Concreet: dat er op zondag een kerkdienst is in een prettig kerkgebouw, waar jong en oud welkom zijn. Dat er een (gast)predikant is die voorgaat, en er dan ook voldoende liedboeken zijn om mee te zingen en genoeg koffie om na de dienst nog wat na te praten en kennis te maken. Maar ook dat er buiten de zondag om iemand is waar een beroep op kan worden gedaan voor een gesprek. Of een zinvolle doordeweekse activiteit, concert of tentoonstelling om naar toe te gaan en anderen te ontmoeten.

De kerk als waardevolle aanvulling op een verblijf in Zuid-Limburg.

Als 'vriend' kunt u dit in stand houden – voor uzelf als regelmatige bezoeker, of omdat u het na een prettig verblijf ook anderen gunt.

Doe mee met onze veelkleurige 'vrienden-groep'

U kunt op verschillende manieren uw verbondenheid als vriend uitdrukken:

'Vriend' op afstand – een steuntje in de rug

U ondersteunt de gemeente financieel en ontvangt jaarlijks een kerstgroet met info over het afgelopen jaar. Dit kan vanaf € 15,- per jaar.

'Vriend' die op de hoogte is – betrokken

U ondersteunt de gemeente financieel en blijft graag op de hoogte. Dit kan vanaf € 25,- per jaar. Driemaal per jaar ontvangt u per mail (of per post als u dat liever hebt) onze nieuwsbrief:

- in het vroege voorjaar met het oog op de periode van Pasen tot Pinksteren
- in het late voorjaar met het oog op de zomer
- in het najaar met het oog op de herfstvakantie en de advents- en kerstperiode

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente, een overzicht van de kerkdiensten en van concerten en exposities die in de kerk worden georganiseerd.

'Vriend' die mee doet – actief betrokken

U ondersteunt de gemeente financieel met een bedrag van € 50,- of meer. U ontvangt drie keer per jaar de nieuwsbrief. U kunt zich gedurende uw vakantieverblijf of langer abonneren op de wekelijkse Heuvelland-email van de predikant.

Als u dat wilt kunt u gedurende uw verblijf meedraaien in het gemeentelven. Te denken valt aan de organisatie rondom de diensten (schriftlezing, hulpkoster, iemand halen/brengen, vrijwilliger bij activiteiten) of meedoen met activiteiten in ons Onderweg-programma. Of misschien hebt u zelf wel iets leuks om als activiteit aan te bieden.

Ook is het mogelijk uw bijdrage voor Actie Kerkbalans te splitsen en zowel bij te dragen aan de kerk in uw woonplaats, als aan onze kerk op uw vakantieadres.

Graag wijzen wij u erop dat onze kerk een ANBI-status heeft, zodat u in alle gevallen uw gift kunt aftrekken van de belasting. Ook is het mogelijk om voor meerdere jaren een vast bedrag af te spreken.